

Geacht Gemeentebestuur/ Geachte Raadsleden,

Vandaag, zaterdag 27 februari 2016, gelezen in het AD/Delft, een artikel over de flitspaal aan de Prinses Beatrixlaan nabij de kruising met de Westlandseweg die voor veel ergernis en veel onnodige boetes zorgt. Bij 20 km overschrijding zit je al gauw gemiddeld aan de 200 euro boete. Deze flitspaal staat in de schaduw van andere bebording, waardoor automobilisten de paal te laat in de gaten krijgen. Dus, een nette aankondiging en waarschuwbord voor een flitscontrole zou wel erg netjes zijn, en de bebording die de flitspaal "dekt" zou ook fijn zijn, als dat veranderd kan worden.

Veel van de bezoekers aan Delft worden dan geconfronteerd met een "fijn" aandenken aan onze mooie stad. Bij het centrum worden ze ook nog eens met hoge parkeerkosten opgehadeld.

Al met al zullen deze bezoekers Delft de volgende keer links laten liggen en worden de winkelpanden in het centrum steeds leger.

Het is dus ook zaak dat de huren van winkelpanden en sowieso huren en prijzen van woningen en kantoren mega fiks omlaag moeten.

Dat lieden (lees: onder andere onroerendgoedhandelaren) zich ONGECONTROLEERD hebben kunnen verrijken vanaf eind jaren tachtig en begin jaren negentig en nu de prijstouwtjes in handen hebben, kunt U lezen in het journalistieke stuk van wijlen Gerard Krul, 14 mei 1991, getiteld Onbestuurbaar Nederland, geborgen bij de GPD.

Ik hoop dat U maatregelen wilt nemen om de koopkracht in de stad te behouden en op te voeren.

Hoogachtend en met vriendelijke groeten

Max van Dalen/Delft
Faunapad 5
2614 WN Delft